



CİHAT ÇETINKAYA
info@ustadim.com

2003 sonrası, ülkemizde sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik açılardan son derece önemli değişiklikler yaşana gelmektedir. Özellikle 2010'da yapılan anayasa değişikliklerine ilişkin halk oylaması son on yıla damgasını vurmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar tabu olarak kabul edilen kurumlar ve konular ilk defa bu dönemde tartışılmaya başlanmıştır. Bundaki en önemli etken, değişen dünya şartlarında başta demokratikleşme olmak üzere ülkemizin önünde açılan ekonomik, sosyal, kültürel, hukuksal, askeri ve siyasal açılımların zenginliğinin varlığı olmuştur. Daha önceleri şu veya bu nedenle tartışılmayan ve tabu

öneme haizdir.

Son beş yılda dünyada son derece önemli ekonomik ve sosyal dalgalanmalar yaşanmaktadır. 2006'nın sonlarından başlayarak tüm dünyada başta ABD olmak üzere büyük ekonomileri derinden sarsan finans krizinin etkileri tam olarak geçmemişken, özellikle son bir yılda bölgemizde tarihi ve kültürel ortak özelliklerimiz bulunan Tunus, Libya, Mısır, Irak ve Suriye'de yaşanan sosyal ve siyasal içerikli halk hareketleri, geleneksel yapıları yıkmaya ve değiştirmeye yönelik olarak sert rüzgârların esmesine sebep olmakta, bu ülkelerde değişime ayak uydurma adına iktidarlar el değiştirmekte ve arka arkaya reformlar yapılmaya çalışılmaktadır.

Gerek ekonomik gerekse sosyal içerikli tüm toplumsal hareketlerin temelinde yatan; başta insanların ve toplumların refahını artırmak, gelir adaletinde eşitlik, eğitimde fırsat eşitliği, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele olmak üzere, insan hak ve hürriyetlerinin eşitlikçi bir yaklaşımla sınırsızca kullanabildiği, demokratik bağlamda hukukun üstünlüğüne dayalı, her ferдин din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu yapılanmanın gerçekleştirilmesidir. Hemen hemen bütün siyasi partilerin programlarında ve seçim beyannamelerindeki temel hedeflerin aynı olduğu kolayca görülebilir. Ancak, siyasi partileri birbirinden farklı kılan özellikleri, hedeflerin gerçekleştirilmesi için izlemeye düşündükleri politikadaki farklılıklardır. Hangi siyasal sistemle yönetiliyor olursa olsun, temel hedef insanın daha mutlu ve müreffeh bir hayat sürmesine imkân veren sosyal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel yapıların oluşturulması olmakla birlikte, siyasal partilerin temsil ettiği ideolojiler ve fikrî tabanlı yaklaşımları birbirinden farklı özellikler göstermektedir. İşte bu durum parlamenter demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından olan siyasal partilerin özellikle seçim dönemlerinde kıyasıya bir iktidar mücadelesi vermeleri sonucunu doğurmaktadır.

Partilerin halka sunduğu programları anlatarak yönetime talip olmalarının sonucunda, kendisini daha iyi anlatan ve yapacakları konusunda halkı daha iyi ikna etmeyi başaranlar iktidara sahip olmakta, kaybedenler ise muhalefet görevi ile ülkeye hizmet etmeye çalışmaktadır. Tabii, iktidara talip olmak sadece fikrî bazda ortaya konan program ve propagandanın

SEÇİMLERE GİDERKEN

Türkiye Cumhuriyeti 21. yüzyılın ilk on yılında üçüncü defa Milletvekili Genel Seçimine gidiyor. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimleri genç cumhuriyetimizin 100. yılına 10 yıldan uzun bir süre kalmasına karşılık, büyük bir tarihi öneme sahiptir.

kabul edilen birçok konu zaman zaman farklı bakış açılarıyla toplumun bütün kesimleriyle tartışılabilmektedir. Bu tartışmaların dozu ve boyutu beklenmeyen ölçülere ulaşsa da cumhuriyetimizin sağlam temeller üzerinde varlığını daha yüzyıllarca sürdürebilmesi açısından ve demokrasi kültürümüzün gelişimi bakımından son derece yerindedir. AB'ye üye olmak adına hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, batının hemen bütün isteklerini ve taleplerini kayıtsız şartsız yerine getirme telaşı içerisinde olan ülkemizin, batı ülkelerinden çok farklı hatta taban tabana zıt hukuksal, sosyal, kültürel ve siyasal disiplinlere sahip olmasına karşılık gösterdiği değişim ve gelişim, doğudan batıya bütün dünya ülkeleri tarafından dikkatle izlenmektedir. Değişimin algılanması ve değerlendirilmesi açısından genel seçimler son derece büyük öneme haizdir.

Parlamente demokrasilerde siyasi partiler ve seçim, yapılan veya yapılması düşünülen, programlanan değişim ve atılımların halk ve yurttaşlar tarafından belli periyotlarla test edilmesinin en önemli unsurlarıdır. İktidarı yürütenler yaptıklarını savunarak yapacakları için referans gösterip tekrar ülkenin idaresine talip olurken, iktidara yeni talip olanlar ülke yönetiminde gördükleri hata ve noksanlıkları halka anlatarak daha iyisini ve doğrusunu yapma adına programlarına oy isterler. Bu nedenle seçimler ve seçim dönemlerinde yaşanan hadiseler ve sonuçları son derece büyük

yanı sıra, pek çok farklı unsurunda etkisi altındadır. Siyasi partilerin halkın huzuruna çıkardıkları kadroların halk tarafından algılanmasından tutunda eldeki maddi ve manevi olanaklardan ve imkânlardan halkın etkilenmesine kadar pek çok faktör seçmenleri etkileyebilmekte, sonuçta halkın talep ve isteklerine cevap verebilme ölçüsüne bağlı olarak siyasi partiler sıralanmaktadır.

Özellikle seçim dönemlerinde ülke aydınlarının ve basının üzerine düşen görev, siyasi parti programlarının adeta didik didik edilerek daha iyi anlaşılabilmesine hizmet etmek olmalıdır. Bu nedenledir ki; bağımsız ve tarafsız basının görevi son derece ağırdır. Görsel ve yazılı basın halkı aydınlatma ve bilgilendirme görevini yerine getirirken objektif ölçüler içerisinde hareket etmek zorundadır. Bunun başlanmadığı toplumlarda ülkenin gerçek sahibi olan halk ve seçmenlerin basına ve aydınlara cevabı çok ağır olabilmektedir.

Seçimler, seçilenler kadar seçenlerinde sınav verdikleri demokrasi araçlarıdır. Ülkemizde Siyasi Partiler Kanunu'na göre teşkilatlanmasını tamamlamış 27 siyasi parti varken, bunlardan 15 adeti seçim yarışına girmektedir. Diğer taraftan ülkemiz gerçeği olan yüzde 10'luk seçim barajının bir sonucu olarak çok sayıda bağımsız aday da seçim yarışına katılmaktadır. Bağımsız adayların hiçbirisi kendi siyasi düşüncesinin temsil edildiği bir siyasi parti bulamadığından değil, ülke barajının yüksekliği nedeniyle bu yolu seçmektedirler.

Yasama organına seçilecek milletvekili sayısının 550 olmasına karşılık bu seçimlerde yüzde 10'a yakın bağımsız milletvekilinin parlamentoya girmesi beklenmektedir. Aslında, 27 teşkilatlanmış siyasi partinin bulunduğu ve 50 milyon civarında seçmenin olduğu ülkemizde bağımsız milletvekili aday sayısındaki artışın sebebi; gelişmiş batılı ülkelerde yüzde 5'i geçmeyen ülke barajının, bizde yüzde 10 gibi çok yüksek bir oranda uygulanıyor olmasıdır.

Bundan sonraki parlamentonun demokrasi adına yapması gereken en önemli hamlenin, Avrupa Birliği'ne üye olmaya uğraşan ülkemizin seçim barajını makul bir seviyeye çekmesi olduğuna inanıyorum.

Bu seçimlerde örneğin 4 milyon 900 bin oy alacak bir veya birden fazla partinin seçim barajı nedeniyle parlamentoda yer alamaması ve temsil edilememesi milyon-

larca seçmenin oyunun boşa gitmesi ve parlamentoda temsil edilememesi anlamına gelecektir. Nitekim 2003 seçimleri sonucunda sadece iki partinin ülke barajını aşmış olmasının sonucu olarak oy kullanan seçmenlerin yüzde 47 civarındaki oyu boşa gitmiş ve parlamentoda temsil edilememiştir. 50 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkemizde ülke seçim barajını geçemeyerek örneğin yüzde 9 oy alacak iki veya daha fazla partinin parlamentoya girememesi durumunda 10 milyondan fazla seçmenin oyu boşa gitmiş olacaktır. Bu nedenle sandık başına giden seçmenin sorumluluğu daha ağırdır. Ancak, tercih

suni zenginlik ve refahın bedelinin seçim sonrasında halk tarafından ödeneceği gerçeğidir. Bütçe disiplini bozan, ülkeyi ekonomik istikrarsızlığa iten uygulamalar, iktidara gelenler açısından enerji ve vakit kaybı olarak hayata geçmekte, çoğu kez seçimin yarattığı ekonomik tahribatın düzeltilmesi uzun süreler alabilmektedir.

Evet, Türkiye yeni bir seçime gidiyor. Her Türk seçmenine düşen görevlerden birincisi muhakkak surette sandık başına gitmek olmalıdır. Bundan daha önemli olanı ise, seçmenlerin bugün için değil yarınlar için oy vereceğini düşünerek hareket etmesi, bunun için de en azından yazılı ve



Her Türk seçmenine düşen görevlerden birincisi muhakkak surette sandık başına gitmek olmalıdır. Bundan daha önemli olanı ise, seçmenlerin bugün için değil yarınlar için oy vereceğini düşünerek hareket etmesi, bunun için de en azından yazılı ve görsel basını, parti programlarını, seçim beyannamelerini takip ederek kendisine en uygun siyasi düşüncüyü sonuna kadar desteklemesidir.

ettiği siyasi parti seçimi kazanamayacak diye oy vermekten imtina etmek demokrasi açısından en büyük yanlışlık olacaktır.

Diğer taraftan seçim dönemlerinde sıkça görülen ve insan onuru ile bağdaşmayan yardım ve uygulamaların güncel olmanın dışında hiçbir yararının olmayacağını anlamak ve anlatmak her aydın seçmenin öncelikli vazifesi olmalıdır.

Yalnız ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde yaşanan bir diğer husus da; seçim dönemlerinde görülen kamu harcamalarındaki artışa paralel olarak yaratılan

görsel basını, parti programlarını, seçim beyannamelerini takip ederek kendisine en uygun siyasi düşüncüyü sonuna kadar desteklemesidir.

Seçimlerde oy kullanmayan veya "oyun boşa gidecek" diye sandık başına gitmeyen hiçbir cumhuriyet ferdinin ülkenin yönetimi konusunda eleştirme veya tartışma hakkı olamaz. Öyleyse en kutsal vatandaşlık görevini demokrasi adına yapmak için herkes sandık başına. En azından geleceğe ilişkin beklentinizin sandığa yansımaları sağlamak vazifemiz.